

2de FOS Sea-Scouts Westhinder Oostende

WH'tje

- Programma's juni
- Zomerkamp 2016
- Het mysterieuze kamphema
- En nog veel meer...



**IEDEREEN
SCOUT**



Verantwoordelijke
uitgever :
Heusequin Silke
Molenhoekstraat 47
8400 Oostende

**Driemaandelijks Tijdschrift voor de
Sea scouts 2^{de} FOS Westhinder Oostende**

Voorwoord

Het **Westhindertje** is een publicatie van de 2de FOS Westhinder Sea-Scouts. Dit blad wordt 4 maal per jaar uitgegeven en wordt gratis verdeeld onder al haar leden en ereleden. Een steunabonnement kan aangevraagd worden voor de prijs van € 10 .

Verantwoordelijke uitgever

Heusequin Silke

Molenhoekstraat 47

8400 Oostende

Redactie@seascouts.be

Redactrice

Heusequin Silke

Molenhoekstraat 47

8400 Oostende

Redactie@seascouts.be

Tarieven publiciteit :

Pagina's	Per jaar	Per nummer
1/2	€ 50	€ 12,5
1	€ 100	€ 25
1 (achterzijde)	€ 150	€ 37,5

Rekeningnummer Eenheid :

BE95 0013 4174 8658

t.a.v. Sea scouts 2de FOS Westhinder

Honoré Borgersstraat 33

8400 Oostende

Inhoudstafel

Editoriaaltje	p. 4
Wat als de scouts een beetje te duur is?	p.6
Programma zeehondjes	p. 8
Programma welpen	p. 9
Programma aspiranten	p.10
Programma juniors	p.11
Programma seniors	p.12
De wijze raad van nonkel Maraboe.....	p.14
Het langverwachte zomerkamp	p.19
Kamphema 2016.....	p.30
Wie is wie?	P.41
Hé, wist je dat?	p.44
Agenda	p.45
Leidingsgegevens	p.42

Dag scoutsers!

Het scoutsjaar zit er alweer bijna op. Het geweldige menu dat steeds met veel zorg wordt bereid door de gedreven leiding wordt afgesloten met een dessert van jewelste: het zomerkamp!

Onze juniors en seniors zullen het wilde water optrekken en zeilen de Nederlandse kust af. Voor mij zal het de eerste keer in jaren zijn dat ik geen zeilkamp meemaak en ik betrap mezelf toch op enige jaloezie voor onze jongste zielen die het allemaal voor de eerste keer zullen meemaken. Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gestemd. En anders brengt ons zeilpak van de Decathlon wel redding...

Natuurlijk hebben we ook een landkamp voor onze zeehonden, welpen en aspiranten. Het kamp staat dit jaar in teken van het land van de rijzende zon: Japan. We trekken voor 10 dagen (voor de jongsten 7 dagen) naar Ronse.

Om al helemaal in de sfeer te komen van de samurai, de sushi, de katana's en de koi-vissen vinden jullie in het midden van dit WH'tje alvast een geweldig kampkrantje met alle informatie over dit fantastische land.

Tenslotte wil ik onze scouts nog een hart onder de riem steken voor de komende examens. Het is een stressvolle periode van hard werken, maar erna komt de rust en gezelligheid! Keep that in mind!

En hiermee is het laatste editoriaaltje van dit scoutsjaar alweer geschreven! Mijn eerste jaar als eenheidsleiding zit er al bijna op. Graag bedank ik hierbij nog eens mijn fantastische leidersploeg die zich week na week inzet om onze jonge scouts van een zalige zondagnamiddag te voorzien. Ik brand voor jullie een kaarsje tijdens de examenperiode die er aankomt.

Zo dat was het, op naar het zomerkamp!!

Mpango

Fiscale aftrekbaarheid scoutskampen

BELANGRIJK

Zoals elk jaar kan je via onze website (www.seascouts.be) de fiscale attesten downloaden. Met deze fiscale attesten kan er beroep gedaan worden op belastingvermindering en dat is natuurlijk altijd interessant!

Je kan de fiscale attesten vinden op onze site onder het tabblad "Downloads".

VOORWAARDEN

- ✓ De fiscale attesten gelden alleen voor kinderen tot 12 jaar
- ✓ Lidgeld komt niet in aanmerking
- ✓ Gaat over de kampen van het jaar dat belast wordt. In dit geval zijn dit dus de kampen van **2015**
- ✓ Lidgeld moet uiteraard wel betaald zijn!

Heb je nog vragen hierover? Je kan steeds de website www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek.aspx raadplegen of neem contact op met **Mpango**.

Help! Het kamp kost me te veel!

We willen er met de scouts zijn voor iedereen en zouden heel graag hebben dat al onze scoutsers meekunnen op ons jaarlijkse zomerkamp.

We beseffen natuurlijk wel dat dit niet altijd voor iedereen even gemakkelijk is en willen daarom zeker met jullie kijken om de kosten te spreiden.

Maar wat kan je zoal doen?

- Met FOS Open Scouting is er het **SOM-fonds**. SOM staat voor Solidariteit Op Maat. Dit fonds kan enerzijds tussenkomen voor het lidgeld, alsook voor de kampen en is er speciaal voor gezinnen in armoede, families die financiële tegenslagen gehad hebben en ga zo maar door.
We kijken dan samen met **onze eenheid** en **FOS Open Scouting** waar de mogelijkheden liggen om de kosten te drukken.
- Bekijk zeker bij jullie mutualiteit wat hun tegemoetkoming is ten opzichte van de kampen en het jaarlijkse lidgeld. Op onze website onder “downloads” vind je alvast een overzichtje per mutualiteit en per provincie.
- We bieden met onze scouts alvast een korting per gezinslid aan: zo betaal je voor je tweede kind 5 euro minder per kamp, derde 10 euro, enz...
- Indien nodig, kan er steeds een spreiding van betaling aangevraagd worden. Neem hiervoor steeds contact op met Mpango. Zo kan er bijvoorbeeld een deel van het kampgeld in juni betaald worden en het volgende deel in juli.

Sowieso wordt er gekeken om de kampen zo goedkoop mogelijk te houden. We hopen dat iedereen meekan!

PROGRAMMA ZEEHONDJES

- 5/06 De zeehondjes op het water!
Om 14u aan de spuikom
Meebrengen: Reservekledij
Om 17u inschrijven zomerkamp
- 12/06 Ben jij een superman of een
supervrouw? Laat ons zien wat je kan!
- 19/06 We maken het strand onveilig !
- 26/06 De laatste scoutsdag van het jaar, laten
we er een lap op geven!
Meebrengen: Reservekledij
Om 17u: Laatste FOS SHOP voor kamp!



We spreken telkens af om 14u aan het welpenlokaal in het Jeugdorp, tenzij anders vermeld in het programma. De activiteiten duren tot 17u. Je wordt steeds verwacht in perfect uniform! In de zomer is dit een korte blauwe of zwarte broek!
Draag best niet je nieuwste kleertjes, want door het ravotten in de bossen worden ze wel eens vuil!

PROGRAMMA WELPEN

- 05/06 Ter land, ter water en op het gras. We verzamelen om 14u aan de Spuikom. Breng reservekledij mee.
Om 17u inschrijven zomerkamp
- 12/06 De examens komen eraan. Wie is het meest stressbestendig?
- 19/06 Om ter grootste, mooiste, creatiefste... Zandkasteel. Breng eventueel schop, emmer, laarzen...mee
- 26/06 Laatste scoutsdag :(Wij gaan jullie missen! Hopelijk jullie ons ook!?
Om 17u: Laatste FOS SHOP voor kamp!



PROGRAMMA ASPIRANTEN

- 05/06 Waar is iedereen? **Om 17u Inschrijven zomerkamp**
- 12/06 Sunday funday
- 19/06 Hoe nat is de Spuikom?
- 26/06 Etwa leuk! Joepie!
Laatste FOS SHOP voor kamp! Om 18u
aan de Spuikombasis.

We verzamelen steeds aan de spuikombasis, tenzij anders vermeld. Breng **ALTIJD** reservekledij en een handdoek mee. Na opening vaarseizoen dragen we steeds een **KORTE** zwarte of blauwe broek.



PROGRAMMA JUNIORS

- 05/06 I'd rather have one sunflower from you than a million roses from any other boy
Om 17u inschrijven zeilkamp
- 12/06 You will never be able to escape from your heart. So it is better to listen to what it has to say. #oefenenvoorzeilkamp
- 19/06 Collect moments not things #bijnazeilkamp
- 26/06 Life is not about finding yourself, it is about creating yourself. #nuishetechtbijnazeilkamp
Om 18u laatste FOS Shop voor zeilkamp!



PROGRAMMA SENIORS

- 05/06** Big Daddy Stormy rolls solo. M'boe is off... **17u inschrijven zeilkamp**
- 12/06** "Een cliché dat verband houdt met zeilen"
- 19/05** "NOG een cliché dat verband houdt met zeilen"
- 26/05** Zeil je voor het eerst... (En nadenken over zeilkamp)
Om 18u laatste FOS Shop voor zeilkamp!





**Nog steeds een
echte
aanrader!**



Heb je Tweede Fos Westhinder al geliked op facebook? Zeker doen want hier komen alle foto's van je kleine spruit op en worden er leuke weetjes gedeeld!



<https://www.facebook.com/tweede.fos/>

Hoe kies ik een goede rugzak?

Of het nu gaat om een winterkamp, een hike op zomerkamp, een trektocht met de Seniors of kamperen met familie en vrienden; een goede rugzak is de hoeksteen van al je buitensportmateriaal.

Een goede houdt je rug te vriend en je gerief veilig droog.

In dit artikel maak ik jullie graag wegwijs in de keuze aan rugzakken.

Comfort

Bij comfort denken de meesten aan een zacht rugstuk, maar voor lange tochten is ventilatie ook zeer belangrijk.

Dit is belangrijk om je rug koel en droog te houden, anders kom je badend in het zweet aan.

Veel rugzak hebben daarom een soort strakgespannen net over het rugvlak gespannen. Dit net geeft de goede ondersteuning en laat lucht door.



Niet enkel de steun aan de rug is belangrijk maar je moet het gewicht zelf ook nog dragen.

Veruit het meeste gewicht steunt met een heupriem op je heupen. Deze brede riem doe je net boven je heupbeen vast om je buik. Op deze manier hoef je niet alles op schouders te dragen.

Schouderriemen tenslotte, houden het gewicht samen met een borstriempje, dicht tegen het lichaam. Als je een heupriem gebruikt dan komt hier best weinig gewicht op!

Weet ook dat er speciale rugzakken voor vrouwen op de markt zijn. Deze rugzakken hebben een pasvorm die beter op vrouwen zijn afgestemd, met smallere schouders, kortere torso, bredere heupen en borstriempjes die de boezem niet hinderen.

Volume

De inhoud wordt steeds aangeduid in liters.

Soms zal je ook 2 getallen zien bij de naam van de rugzak; bijvoorbeeld: "SYMBIUM ACCESS 50+10" heeft standaard 50 liter en kan je met 10 liter volume extra uitbreiden.

Laat je niet verleiden om een te grote rugzak te kopen, die zijn vaak duurder en je zal ze dan toch volsteken met spullen die je niet echt nodig hebt en uiteindelijk draag je overtollig gewicht op vakantie in een rugzak die je teveel hebt betaalt.



Voor een standaard scoutskamp kom je vast wel toe met een rugzak van 50 liter (tenzij je elke dag de keuze wilt uit 5 verse outfits en gehecht bent aan je krultang...).

Als je de wereld wilt rondreizen, dan denk je beter aan een rugzak van 80 liter.

Ikzelf (Maraboe) gebruik altijd mijn rugzak van 40 liter, maar voor langere kampen moet ik vaak mijn matje of slaapzak aan de buitenkant van mijn rugzak bevestigen.

Belading

Veel draagcomfort begint ook bij je eigen gebruik van de rugzak

Daarom: Houdt je lading zo licht en zo dicht mogelijk bij de rug.

Hoe verder het gewicht van je rug af zit hoe meer het gewicht je rug 'achterover' zal kantelen. Houdt het gewicht binnen de perken en vlak tegen de rug dus! Extra zaken achterop de rugzak binden zal dus niet goed zijn voor je rug.

Veel rugzak zijn daarom ook voorzien van compressie-riempjes op de zijkant die alles goed dicht tegen je rug aan snoeren.

Opties

Rugzakken hebben vaak vele opties om je leven gemakkelijker te maken:

-Meerdere toegangen: Oudere en kleinere rugzakken geven enkel toegang to de inhoud langs boven, maar veelal geven nieuwere modellen net zoals koffers volledige toegang tot de inhoud. Vooral een verticale rits van boven naar onder geeft je een goed overzicht van al je spullen.

-Regenhoes: In een klein zakje onderaan zit vaak een kleine 'poncho' voor je rugzak. Je kan deze hoes ook best gebruiken om je rugzak te beschermen als je die meeneemt op het vliegtuig. Regenhoedjes kan je ook nog apart kopen.

-Ophangpunten: Handig om op het laatste moment nog een paar slippers of zakje met souvenirs aan je rugzak te hangen: op vele rugzakken zijn lussen of ringen voorzien om extra spullen aan te hangen. Bij veel rugzakken is dit zelfs een soort netje van elastisch touw waar je extra spullen onder kunt stouwen.

--Waterzak: Als je gebruik maakt van een waterzak in plaats van een drinkfles, dan zoek je best een rugzak die hierop voorzien. In deze rugzakken is binnenin een extra vak voorzien voor de waterzak en een 'regendichte' opening voor de waterslang.

-Uitbreidingen: Soms heb je even 10 liter extra nodig in je rugzak, veel rugzakken zijn daarop voorzien. Dan kan je bijvoorbeeld de bovenflap volledig losmaken en hoger vastmaken om eronder extra spullen weg te bergen.



Scoutsgroeten

Zelfzekere Maraboe



Heb je zelf nog vragen over een scoutskwestie of zou je graag wat meer info willen over een bepaald onderwerp? Laat het ons dan zeker weten en stuur een mailtje naar hermelijn@seascouts.be OF maraboe@seascouts.be

ASPIRANTEN:

Tim Van Kerschaver
(Pygo)
0497/505495
Pygo@seascouts.be

Joppe Dehandschutter
(Pacu)
0497999061
Pacu@seascouts.be

Kimsey Vanderstukken
(Arasari)
0478714402
Arasari@seascouts.be

Nele Stubbe (Ara)
0470345417
Ara@seascouts.be

Lise Heusequin
(Spitsvogel)
0478974906
Spitsvogel@seascouts.be

Sien de Pauw
(Kraanvogel)
0488087781
Kraanvogel@seascouts.be

Jonathan Cornelis
0499407326
Jonathan@seascouts.be

Fos Shop:

Annik Cools (Marlijn)
(0479 451586)

Of

Rudi Heusequin (Alver)
(0473416263)

WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2016

JUNIORS:

Mathieu Vandecasteele
(Castor)
0470615754
Castor@Seascouts.be

Silke Heusequin
(Hermelijn)
0479922424
Hermelijn@Seascouts.be

Jelle Maseman (Narwal)
0484926109
Narwal@Seascouts.be

EENHEIDSLEIDING

Jef Depret (Mpango)
0496892765
Mpango@seascouts.be

WELPEN:

Sara Deschacht (Akela)
0476234072
Stern@Seascouts.be

Karen Hoorne (Kaa)
0487613709
Griel@seascouts.be

Manon Van Nuffel
(Bagheera)
0495574530
Ibis@seascouts.be

Lotta Maseman(Hathi)
0471829992
Sitta@seascouts.be

Jasper Nollet (Baloe)
0471432525
Fodi@seascouts.be

Roxanne Verloigne
(Raksha)
0470359808
Roxanne@seascouts.be

ZEEHONDJES

Amber Monteyne
(Matkah)
0468 15 78 24
Plevier@seascouts.be

Margaux Van Nuffel
(Epathka)
0494525172
Collar@seascouts.be

Matisse Monteyne
(Zeevang)
0479698894
Albatros@seascouts.be

Carmen Monteyne
(Chickie)
0471313355
Agoeti@seascouts.be

Timothy Meseure
(Kotick)
0491522849
Beluga@seascouts.be

Flore Kluyse
(Snoochnie)
0487459225
Ooievaar@seascouts.be

Charlotte Vermeersch
Wevertje@seascouts.be

SENIORS

Arne keirens
(Stormvogel)
0496911289
Stormvogel@seascout
s.be

Bart van de Velde
(Maraboe)
048499.09.30
Maraboe@seascouts.be

Zomerkamp 2016

Zomerkamp te Ronse Zeilkamp

Alles wat je moet weten over het
spetterende kamp dat we tegemoet gaan.
Lees er alles over en begin alvast weg te
dromen naar de fantastische kampsfeer

ALGEMENE INFO ZOMERKAMP

Waar: Kampterrein De Fiertel, Ronse

Bezoekdag: Je kan je zoon of je dochter bezoeken op 10 juli.
Ouders, familie, vrienden, ... kunnen blijven eten, zie verder.

Briefje schrijven: Tom Maat
2de FOS Sea Scouts Oostende
De Fiertel
Rudderveldstraat 7
9600 Ronse
België

Telefoon: Enkel in noodgevallen 0497 50 54 95 (Pygo), Of leiding ter plekke zie contactgegevens leiding.

Inschrijvingen

We organiseren een inschrijvingsnamiddag. Overschrijven is niet mogelijk. Kunt u niet aanwezig zijn op de inschrijvingsdag? Geef dan een seintje aan de takleider.

Wanneer: Op zondag 5 juni vanaf 17h00 tot 18h30

Waar: Spuikombasis

Meebrengen:

- Gepast bedrag
- Eventueel geld voor het eten op bezoekdag.
- Medische Fiche per kind.
- Ziekenfondsklevertjes.

Korting voor broer en zus

Hoewel onze kampen erg goedkoop zijn, kunnen ze nog behoorlijk duur uitvallen als er broers of zussen meegaan.

Daarom geven we graag een korting. Voor de tweede broer of zus die meegaat krijg je 5 euro korting, gaat er een derde broer of zus mee dan krijg je 10 euro korting, enz....

Medische fiche

Bij dit WH'tje vind je een medische fiche. Graag hebben we voor elk kind een volledig ingevulde fiche, dat je op de inschrijvingsdag afgeeft. Vergeet niet van enkele klevertjes van de ziekenkas met een hoekje vast te kleven.

(Je kunt de medische fiche ook terug vinden op de website).

Vergeet niet om uw kind zijn/haar SIS-kaart mee te geven op kamp.

Als er medicatie moet toegediend worden, dan kan alles tijdens het vertrek afgegeven worden aan de leiding. Stop er ook een blaadje bij waarop duidelijk staat voor wie de medicatie zijn en hoe vaak ze toegediend moeten worden.

Vervoer

We gaan allemaal op kamp met de trein! Er wordt afgesproken aan het station van Oostende op maandag 4 juli om 08u30. De Welpen en zehonden keren terug op bezoekdag. Hiervoor wordt er verwacht dat ze met eigen vervoer worden afgehaald op de bezoekdag. Dit betekent dat er GEEN vervoer georganiseerd wordt. Heb je problemen om je kleine spruit te komen ophalen? Laat iets weten aan de leiding, dan kunnen we zoeken naar een oplossing.

Bezoekdag

Enkel op **10 juli** is er een bezoekdag. Op de bezoekdag is er de mogelijkheid tot eten voorzien voor de prijs van € 8. Inschrijven en betalen kan op de inschrijvingsdag (op 5 juni).

Het heeft geen zin om op een andere dag te komen, waarschijnlijk moet je dan van een kale reis terug komen daar de activiteiten gewoon zullen doorgaan en je spruit geen tijd zal hebben voor je.

We verwachten iedereen vanaf 11u00, gelieve niet vroeger te komen daar we nog tal van karweien hebben en dan kunnen jullie kindjes jullie geen aandacht geven. Dit is tevens dezelfde dag dat de Zehonden en Welpen terug naar huis keren.

Alles op een rijtje

Welpen en Zeehonden

Wanneer: Van maandag 4 juli tot zondag 10 juli

Kostprijs 100 euro

Vervoer Met de trein op 4 juli.

Bagage: Afgeven bagage op vrijdag 1 juli, om 19u aan de Spuikombasis!

Vertrek: Maandag 4 juli om 8u30 spreken we af aan het station van Oostende. Vergeet je lunchpakket, das en uniform niet mee te brengen!

Aankomst: Zondag 10 juli met bezoekdag eindigt het kamp voor de Welpen en Zeehonden.

Aspiranten

Wanneer: Van maandag 4 juli tot donderdag 14 juli.

Kostprijs: 150 euro

Vervoer: Met de trein op 4 juli

Bagage: Afgeven bagage op vrijdag 1 juli, om 19u aan de Spuikombasis!

Vertrek: Maandag 4 juli om 8h30 aan het station van Oostende. Neem een rugzakje mee met daar in een lunchpakket en een regenjas. Vergeet ook je uniform en je das niet.

Aankomst: Donderdag 14 juli om 16u00 aan het station van Oostende.

!BELANGRIJK!

Op het kamp moet iedereen tip top in uniform zijn! Op 26 juni houden we een laatste FOS Shop, zodat jullie allemaal in orde zijn. Deze is om 17u aan het Jeugdorp (voor de Welpen en Zeehonden) en om 18u aan de Spuikom (voor de oudere takken)

Wat neem je allemaal mee op kamp?

Slapen

- ☐ Slaapzak
- ☐ Matje
- ☐ Pyjama
- ☐ Knuffel

Eten (enkel aspi-jun-sen)

- ☐ Gamel
- ☐ Bestek
- ☐ Keukenhanddoek
- ☐ Drinkbeker

Kledij

- ☐ Genoeg ondergoed voor 10 dagen
- ☐ Voldoende T-shirts
- ☐ Broeken
- ☐ Sportschoenen en ander schoeisel
- ☐ Een warme trui voor 's avonds
- ☐ Regenkledij
- ☐ Sportieve kledij
- ☐ Zwemgerief
- ☐ Voldoende sokken
- ☐ sandalen
- ☐ Linnen zak voor vuile was
- ☐ THEMAKLEDIJ !!!
- ☐ PERFECT UNIFORM

Allerlei (enkel aspi-jun-sen)

- ☐ Ietwat zakgeld
- ☐ Plooibaar zakmes
- ☐ Kompas
- ☐ Zaklamp
- ☐ Klein rugzakje

Noodzakelijk kwaad

- ☐ SIS-kaart
- ☐ Identiteitskaart

Welpen en Zeehonden

- ☐ Geld voor postkaartjes & postzegels
- ☐ Adressen voor kaartjes

Tips voor op kamp

- Tijdens het kamp raken kleren sowieso vuil, dus laat je nieuwste schoenen en je mooiste broek thuis.
- Computerspelletjes, mp3toestellen, gsm's, smartphones en dergelijke gaan zeker verloren of stuk, dus laat die ook maar thuis.
- Markeer AL je gerief (kleren, gamel...) zodat we de berg verloren voorwerpen kunnen verminderen!
- Een klein rugzakje voor bestek, gamel en drinkbeker heeft zijn gemak en orde reeds bewezen op kamp.
- **Gsm's kunnen handig zijn, maar op kamp draait het uiteraard om het samen buiten zijn en de leuke activiteiten. Denk er daarom eens goed over na of je de jouwe wel meeneemt. Een kleine ontwenning kan nooit kwaad. Zeehondjes en welpen hebben zulke zaken uiteraard niet nodig en dus ook niet mee op kamp. Oudere takken kunnen een gsm meenemen, maar dat is zeker niet nodig! Wees er op voorbereid dat dit op eigen risico is en dat gsm's niet worden toegelaten tijdens de activiteiten. Dochter-of zoonlief is dus niet de hele dag bereikbaar. Als er noodgevallen zijn, kan je steeds terecht op het nummer van de leiding.**
- Gelieve de Welpen en Zeehonden geen snoep mee te geven, ze krijgen op kamp dagelijks een vieruurtje en zo is iedereen gelijk voor de wet.

Zeilkamp 2016



Het brielse meer

Key facts

Wanneer: Van zaterdag 2 juli tot zondag 17 juli

Kostprijs 180 euro

Vervoer Met de bootjes ahja!

Bagage: Zorg ervoor dat je bagage waterdicht verpakt is!

Vertrek: Er wordt vertrokken op zaterdag 2 juli . Dit zal normaal al heel vroeg zijn in de ochtend. Traditioneel worden de boten overgezet op 1 juli en kan er dan op de basis geslapen worden. Meer info krijgen jullie van jullie leiding.

Aankomst: Zondag 17 juli. Tijdstip hangt van verschillende factoren af: weer, stroming, wind. Er zal telefonisch contact gehouden worden over de aankomsturen.

Bestemming: ZVC Oosterland– Het Brielse meer.

Planning:

1 juli: boten overzetten

2-8 juli doortocht naar Het Brielse meer

8-11 jul kamperen op het Brielse meer

11-17 juli terugtocht naar Oostende.

In geval van nood:

Castor: 0470 61 57 54

Maraboe: 0484 99 09 30

Bij vragen kan je steeds terecht bij je leiding!

Algemene info Zeilkamp

In deze bladzijden vind je alles wat je altijd al wou weten over onze zeiltochten. Praktische zaken worden belicht, maar ook antwoorden gegeven op prangende vragen als: moet mijn zwemvest assorti zijn met de kleur van de boten? Dekt de zonnecrème van de Aldi beter? En, hoe plas ik over boord? Lees verder...

Zie ginds komt de zeilboot

We trekken met vier boten naar Nederland: de Walkure, de Walhalla, de Stormvogel en de Walrave. Onze boten zijn vier uit de kluiten gewassen zeilboten. Elke boot heeft zijn buitenboordmotor en is volledig uitgerust om trektochten te doen. We slapen onder een basje, dat is een zeil dat we over de boten spannen om er een drijvende tent van te maken. Er gaat ook een EHBO- koffer mee, waterdichte tonnen voor eten, een koffer met kookgerei (De zogenaamde “Seniorkoffer”), een koffer met gereedschap en voor elke boot een map met zeekaarten en registratiepapieren.

Zeg e Ki, noa woa gaan we?

Men der gin gedacht van!

Tijdens het zeilen ben je altijd afhankelijk van wind en stroming, daarom staat de zeiltocht nooit echt vast. Wat wel zeker is dat we van 2 tot 17 juli weg zijn. Om even tot rust te komen van al dat zeilen, kamperen we van 8 juli tot 11 juli op ZVC Oosterland, aan het Brielse meer.

De reddingsvest. Een essentieel onderdeel van je kampinggarderobe.

IEDEREEN MOET ZIJN EIGEN REDDINGSVEST MEEBRENGEN. Een goeie reddingsvest herken je aan de hoge kraag, die je hoofd boven water houdt als je bewusteloos in het water ligt; en aan de fel oranje kleur, zodat je gezien wordt. Een reddingsvest kan je kopen in de betere sportzaak of bij Decathlon. De goedkoopste kan je al krijgen voor een 40 tal euro’s. En even voor alle duidelijkheid, wie geen reddingsvest mee heeft, gaat niet mee op zeiltocht. Vergeet ook je regenkledij niet. Zorg voor een echt waterdicht jasje en broek. Een kaawetje houdt de regen niet tegen, maar met bijvoorbeeld een regenpak voor op de fiets kom je al een heel eind.

Wijze raad van nonkel leiding

- Verpak je bagage in een waterdichte zak (een stevige plastic zak of een vuilniszak) en steek dat alles in je kitzak of rugzak. Je mag er je pink op verwedden dat je bagage nat wordt door de regen, overslaand water of door een ongelukje bij het in- en uitladen van de zakken.
- Je regenkleedij, zonnecrème en eetgerij verpak je best in een klein zakje die je op een makkelijk bereikbare plaats legt in de boot.
- Tijdens een zeiltocht zal je al iets meer geld verbruiken dan tijdens een gewoon kamp. Je eet al eens meer patat met satésaus en een berehap en soms sluiten we de avond af op een terrasje. Ook s' avonds in een haventje heb je geld nodig om te douchen.
- We zeilen altijd ongeveer 6 tot 10 uur aan één stuk. Vergeet niet even naar het toilet te gaan voor we vertrekken...

Wat neem je best nog extra mee... (zie standaard lijstje op pagina....)

- Matje (geen luchtmatras, dit past niet in de boot)
- Lippenbalsem
- Petje & Zonnebril
- ZEILPAK !!!
- Naald en garen
- Een radiootje voor tijdens het zeilen

Dit dulden we niet op kamp:

- Alcoholische dranken, rookwaren & andere al dan niet gelegaliseerde of gedoogde drugs
- Dolken, pistolen, karabijnen, busje met traangas of pepperspray etc.

Noodnummer

Doordat we op het water verblijven zijn we niet altijd bereikbaar. Maar de leiding neemt voor noodgevallen hun GSM mee.

In uiterste nood kun je ons bereiken op :

0470 61 57 54 (Castor) of 0484 99 09 30 (Maraboe)

All aboard!

Tips voor een geslaagd zeilkamp

- ◆ Steek nooit je portefeuille in je broekzak als je gaat zeilen. Water heeft een enorme aantrekkingskracht.
- ◆ De zwaartekracht verdubbelt ook als het gaat om kleine, noodzakelijke voorwerpen als zoals bestek, zakmessen, muntjes, ... knoop dus even de zakken van je hemd dicht als je over het water buigt.
- ◆ Nog zo'n bizarre natuurwet: al verberg je je gsm nog zo snel, het zeewater of andermans voet vindt wel. Laat ze thuis!
Voor meer info hierover kun je terecht bij ervaringsdeskundige Agoeti.
- ◆ Mensen die graag vissen, neem draad en haakjes mee.
- ◆ Je zonnebrandolie moet zeker factor 10 zijn. Doordat de zonnestralen terugkaatsen op water verbrand je twee keer zo snel. En ja, die van den Aldi is goed genoeg.
- ◆ We zeilen op heel proper en waardevol water. Vol leven, boven en onder de zeespiegel. Gooi daarom niks overboord, zelfs geen klokhuis of bananenschil ('Dat verteert wel!' horen we iemand zeggen. Neen!). In elke boot zal er een vuilniszakje zijn.
- ◆ Je komt niet met combats of parabotten in de boten. Slecht voor onze boten, en als je overboord sukkelt kan je amper zwemmen.
- ◆ Mensen met brillen of zonnebrillen, breng een touwtje mee voor je bril. Voor mensen met contactlenzen is dit niet echt nodig.
- ◆ Verspreid je geld over je bagage. Als je je geldbeugel verliest ben je dan niet meteen alles kwijt.

Kamphema Ronse

2016

Het land van de rijzende zon



Japan

Konnichiwa! Hallo!

Dit zomerkamp worden jullie allemaal ondergedompeld
in de het land van de rijzende zon : *Japan!*

In de komende pagina's komen jullie alles te weten wat
jullie ooit al wilden weten over dit prachtige Oosterse
land.

En vooral... hoe je jezelf kan omtoveren in een echte
Japanner of Japanse en de leiding met verstomming
kan slaan door je eigen creativiteit en fantasie!

Seiko! Succes!



De Leiding

Algemeen

Japan heet in het Japans 'Nihon' of 'Nippon', hetgeen 'de oorsprong van de zon' betekent. Het is een land en eilandenrijk ten oosten van Azië dat bestaat uit circa 3.000 eilanden. Het overgrote deel van deze eilanden hebben weinig of geen bevolking. De hoofdstad van Japan is Tokio. Een aantal grote en bekende steden in Japan zijn: Yokohama, Kobe, Kyoto, Kawasaki en Hiroshima. Als je ooit de kans zou hebben, breng dan zeker een bezoekje aan Japan! Het land heeft honderden interessante en bezienswaardige plaatsen. Je vindt er onder meer burchten, boeddhistische of shintô-tempels, prachtige tuinen en bijzondere landschappen terug, al of niet met een religieuze achtergrond. Er wordt en werd veel met hout gewerkt daarom ziet men veel oude houten tempels. Soms zijn ze nog origineel, soms zijn ze verwoest in de loop der eeuwen, hetzij door oorlog, hetzij door brand of ander natuurgeweld maar veel is dan weer hersteld.



Bunka a.k.a de Japanse cultuur

Wanneer je voor het eerst voet zal zetten op Japanse bodem (of misschien wel al hebt gezet?), zal je een ware cultuurshock ondergaan. Japan handhaaft nog steeds hun oude cultuurgoed en dat is merkbaar in vele zaken. We zien dit in de religie-uitingen, de reclameborden, typische huizenbouw, tuinen, straten, winkels, restaurants, kledij (waarover verder meer) enz. Verder zijn ook activiteiten en belevenissen, zoals de theeceremonie, de vele festiviteiten (matsuri) zaken die honderden jaren oud zijn.

Andere typische uitingen van de Japanse cultuur zijn bijv. de geisha, kersenbloesemfeest, maankijken en de trouwceremonie. Deze zaken zijn natuurlijk maar een willekeurige greep want er zijn er véél meer.

Het is verbazend dat men nog steeds zoveel waarde hecht aan de eigen, vaak zeer oude, tradities en gewoontes.

Met de huidige wereldwijde commercialisering en globalisering is het ook weer niet verwonderlijk dat nieuwe generaties zich niet meer zo verbonden voelen met het oude Japan en zich meer richting de McDonald's cultuur begeven.

Beroemdheden uit Japan

Natuurlijk telt Japan enkele merkwaardige beroemdheden. Wij hebben er hieronder alvast enkele opgelijst.

Yoko Ono (bekend artieste & anti-oorlogsactiviste en nog bekender toen ze de partner van John Lennon werd)



Hirohito (Japan's langst regerende koning en controversieel figuur)

Haruki Murakami (Japans schrijver en vertaler, bekend door 'Norwegian Wood' en 'Dans dans dans')



Ichiro Suzuki (buitengewoon talent baseball)



Shizen, waar iedere scout/gids respect voor heeft...

Natuur!

De natuur in Japan is misschien wel één van de best bewaarde geheimen in Azië. Japan staat namelijk vooral bekend vanwege de indrukwekkende cultuur en “boomíng” wereldsteden waar technologie altijd binnen handbereik is. En dat terwijl de natuur in Japan onwerkelijk mooi is (waar veel mensen niet van af weten!) Je kunt tropische stranden bezoeken, een indrukwekkend nationaal park Shiretoko (schitterend stukje land waar bijna geen mensen komen) berglandschappen beklimmen en schitterende rijstvelden bekijken. En dat allemaal op meer dan 6.852 eilanden. Je kan wandelen in het Hidagebergte, ook wel de Japanse Alpen genoemd, en een dag later in het zuiden duiken in het water rondom Okinawa waarbij je je afvraagt of je niet in Indonesië zwemt in plaats van Japan. Het voordeel voor natuurliefhebbers in Japan is dat je nooit ver hoeft te reizen. In grote steden neem je simpelweg de bus of trein en binnen no time verander je het stadsleven voor beboste bergen. Trek dus snel je bergschoenen aan en have fun!

Wafuku! Kleren maken de man/vrouw!

Elk jaar kijkt iedereen al reikhalzend uit naar de bekendmaking van het kampthema om eindelijk de perfecte outfit te kunnen samenstellen. Voor we concrete voorbeelden geven voor zowel meisjes en jongens, hier alvast enkele érg belangrijke tips!

Het kamp is nu nog redelijk ver af, maar de tijd gaat snel! Ga dus vanaf je een momentje vrij hebt op zoek naar je kleren, zo vermijd je om niks te hebben/hiervoor te stressen op het laatste moment!

Spendeer geen schatten aan je outfit. Ga op zoek in je eigen vriendenkring, familie, lokale toneelvereniging, judoclub of Japans restaurant, tweedehandswinkel... en je vindt waarschijnlijk wel iets passends.

Wij gaan op kamp in de zomer. Kleed je niet te dik!

And last but not least... **WEES CREATIEF!** Een eigen & unieke outfit wordt altijd geapprecieerd en je beleeft ongetwijfeld leuke momenten door zelf creatief aan de slag te gaan!



Hoe stel ik nu mijn kledij het best samen? Hieronder volgen enkele voorbeeldjes.



Voor de jongens/mannen

Kimono

Badjas

Samouraipak

Strohoedje

(Houten) sandalen of teenslippers

Voor de meisjes/vrouwen

Kimono (met leuk patroon!)

Witte schmink

Badjas

Bloemen/stokjes in het haar

Strohoedje

Parasolletje

Waaier



Foto's Gele Wimpel





© marc & sabine



© marc & sabine



© marc & sabine

Restaurant Lobster

Van Iseghemlaan 64
8400 Oostende
059/50.02.82.

www.lobster.be
resto@lobster.be

Françoise, William, Jasper en Joost Nollet

Specialiteit van kreeft , zeevruchten en fijne visgerechten





Prachtige zonneterras
Gezellig restaurant

Zomer: 1 april - 11 november

Alle dagen open vanaf 9.30u.

Winter: zat / zon / of op aanvraag



Nieuwpoortsesteenweg 634
8400 Oostende

Tel. 059 30 62 44 – Fax 059 30 62 43

E-mail: walrave@pandora.be - Site: www.walrave.com

deschacht

tearoom brood patisserie belegde broodjes tearoom brood patisserie

duinenstraat 199 - 8450 bredene
T 059/33 18 28 - E bakkerij.deschacht@skynet.be



DJ'S
ON THE ROAD

 **BURO LANDRIEUX** NV

Uw Makelaar

Filip & Kristof Landrieux

Northlaan 21 / 8400 Oostende / buro.landrieux@portima.be /
059 50 58 05 / 0477 87 85 12 / CBFA 023920A

WIE IS WIE?



Naam: Timothy Meseure

Functie: Zeehondenleiding

Totemnaam: Kolderieke

Beluga

Naar wie keek je het meest op als kind? Naar mijn opa we zijn

2 handen op 1 buik, hij maakt me altijd blij en we kunnen het goed vinden met elkaar, zelfde humor, jong blijven, eetgewoontes (bordlekkers!)

Wat betekent scouting voor jou? Scouting betekent veel zoals gekke dingen doen die je nergens anders kan doen, je leert er ook veel bij, vriendschap en soms wel meer dan vriendschap...

Wat wilde je worden toen je klein was?

Vrachtwagenchauffeur of wereldreiziger.

Als je één wens mocht doen, wat zou die dan zijn?

Ontelbaar vele wensen kunnen doen.

Wat frustriert jou het meest?

Nutteloze dingen doen terwijl je veel meer kan doen.

WIE IS WIE?

Wat vind je belangrijk in het leven? Vriendschap, familie, gezondheid

Indien het mogelijk zou zijn door de tijd te reizen, naar waar zou je dan een reis maken?

Naar 1796 omdat de oude gevechtsboten me interesseren.

Stel dat je huis in brand staat en je kan nog één iets redden, wat zou dat dan zijn?

Alle levende wezens in huis.

Naar welk land of welke streek wil je zeker nog op reis gaan? Thailand, meer specifiek is het phuket, helder water, strand,...

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer vergeten en waarom?

Remember the titans en Master and commander.

Wat is je favoriete motto?

Do not push yourself to the limit, push yourself over the limit.

Beluga



De beluga heeft een krachtig lichaam met daarop een kleine afgeronde kop, een korte snuit en op zijn voorhoofd heeft hij een dikke speklaag. Kenmerkend is dat de witte dolfijn in tegenstelling tot de meeste andere walvissoorten een buigzame nek heeft, zodat hij kan knikken en zijn hoofd kan draaien.^[2] Op de plek van de rugvin is alleen maar een rugplooi te zien. De bovenkaak is uitgerust met 8 tot 11 paar tanden en de onderkaak met 8 tot 9 paar.

De beluga wordt maximaal 7 meter lang en 2000 kg zwaar en bereikt een leeftijd van 30 tot 40 jaar. Ze leven in kleine groepen van 2 tot 15 dieren. Groepjes bestaan uit vrouwtjes met jongen of uitsluitend mannetjes.

De leiding niet kan wachten tot het zomerkamp er is?!

Tim, Istvan, Albatros en Beluga slaagden voor zeilcursus Stilstaand water gevorderden?

De leiding supertrots is op haar eenheidsleider? ?

Pacu en Patrijs geslaagd zijn voor zeilcursus getijdenwater?

We Fodi vanaf oktober een jaar moeten missen omdat hij vrijwilligerswerk in Benin en Cambodja gaat doen?

De spaghetti-avond weer een toppertje was?

HÉ, WIST JE DAT...

De Seniors graag op blaren lopen?

De Aspiranten een topweekendje hadden en zich rot amuseerden in Oceade?

Het kamphem a Japan is?

Er mooie foto's werden genomen op Gele Wimpel door Marc en Sabine?

Er al een vierde editie van 100 Minutes gepland is op 29 oktober?

Het weer op het Opening Vaarseizoen wel wat beter kon

We dankzij de oud-scouts op het Winterkamp gaan kunnen genieten van een superduper uitgewerkte casino-koffer!!

De Gele Wimpel een succes was?

21/05 Spaghetti-avond Zeehondjes en Welpen

04-14/07 Zomerkamp te Ronse(Aspiranten)

04-10/07 Zomerkamp te Ronse (Zeehonden en Welpen)

10/07 Bezoekdag zomerkamp

01-17/07 Zeilkamp

22/10 Reünie Oud-scouts

04/09 Eerste scoutsdag

11/09 Startdag

25/09 Geen scouts (Saamdagen)

1-2/10 Roeicursus Stilstaand water

7-9/10 Roeicursus Getijden

29/10 100 Minutes

04-06/11 Karelaweekend



BRACKX
ELEKTRICITEITSWERKEN

INFO@E-BRACKX.BE T: 0497 291 580